

Tekst Nynke van Spiegel



1

FORT MILITAIR MATRAS

Op een kwartiertje fietsen vanuit de binnenstad vind je Fort aan de Klop. Tot WO II was dit onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, een militair verdedigingsfront. Het werd in 1820 gebouwd om onder meer de Vechtdijk te beveiligen. Nu is Fort aan de Klop een groen eilandje waar regelmatig evenementen plaatsvinden, waar je kunt lunchen in de brasserie en waar je kunt slapen. In de artillerieloodsen die eind 19e eeuw zijn bijgebouwd, bevinden zich nu vakantiewoningen waar je met zijn tweeën of de hele familie terecht kunt.

fortaandeklop.com

5× bijzonder slapen

Dat je het best in eigen stad kunt blijven, wil niet zeggen dat je niet op avontuur mag. Doe eens gek en wissel je eigen bed in voor een bijzondere slaapplek in de buurt.



2

WERFKELDER NACHT AAN DE GRACHT

Ontwaken met de Oudegracht op ooghoogte, veel Utrechtser wordt het niet. Het kan in verschillende werfkelders waar hotelkamers zijn ondergebracht. Ooit deden deze kelders dienst als opslagplaats voor handelswaar zoals wijn, graan, turf en bier. Zo ook de Hoendervorst, een werfkelder uit de 13e eeuw, waar bovendien een wasplaats voor linnengoed voor het bovengelegen ziekenhuis was gevestigd. In 2017 is de werfkelder gerenoveerd en voorzien van modern comfort. Je hebt er je eigen opgang, badkamer en keukentje, dus je kunt je er helemaal terugtrekken en genieten van de rust.

dehoendervorst.nl

